

Kære læser

Dianalund, den 31. december 2009

Min nytårshilsen til alle

Det er blevet populært at gøre status her når december går på hæld, og *jeg vil ikke svigte lejligheden til også at fremkomme med en nytårshilsen i den forbindelse.*

Året 2009 har været **udfordrende for alle**. Et nært familiemedlem blev arbejdsløs efter mange års trofast tjeneste iblandt det sejlede folk, og får nu job fra januar. Andre har kæmpet med problemer på privatfronten. Fælles for alle iblandt venner og familie er, at de har kæmpet bravt, og det fortjener de en stor tak for. Når jeg har kunne komme med hjælpende råd og vejledning har jeg aldrig forsømt chancen for at hjælpe, og det véd jeg har knyttet endnu tættere bånd.

Året 2009 har stået i **loyalitetens tegn**. De steder hvor folk har svigtet har ingen været i tvivl om min konsekvente holdning til den slags. Der er flere jeg ved årets afslutning ikke mere betegner som venner, men som jeg håber vil besinde sig i løbet af årene frem over. Hvorvidt situationen ændrer sig er disse mennesker selv herre over, og jeg forventer mig intet.

Til gengæld er jeg dybt imponeret over hvor mange, der rent faktisk har udviklet sig stort, og til dem skal der lyde en endnu større tak. Potentialet hos mennesker i udvikling er altid spændende og interessant, og det motiverer mig stort når folk virkelig anstrenger sig for at komme frem i forhold til den situation de lander i. Et menneske kendes først på den måde de håndterer kriser, og jeg håber med min feedback at have hjulpet endnu flere fremefter.

Jeg vil i denne nytårshilsen fokusere en smule på mine mange undersider til familiedomænet. 218.000 besøgende har kigget på 872.308 sider. Knap 4 sider pr. besøgende, hvilket jeg synes er positivt. Jeg når snart den **kvarte million besøgende** som har været et mål gennem flere år. Når det er nået stræber jeg naturligvis efter den halve million.

Der har været en del udskiftninger. Min franske blog gik bort – ikke fordi vi ikke er vilde med vore besøg i det franske, men ganske simpelt fordi jeg måtte erkende, at interessen er mere **personlig** end nødvendigvis noget som tiltrækker besøgende. I april måned havde jeg f.eks. kun 1400 hentninger af indlæg i hele måneden. Ikke noget at holde en separat blog i live for.

Til gengæld vil jeg gerne indskyde en særlig tak for vores sommerbesøg hos vore franske venner, Britt og Cyril Malka. De har gennem nu mange år været til kolossal inspiration, og jeg er glad for vi har et så godt venskab. Distancen er stor, men takket være internet er distancen ikke længere væk end en hjertelig e-mail kan løbe ad informationsmotorvejen...

Der vil i 2010 være en blog som må lade livet, og det er min Mac-blog. Efter jeg fik konstateret slidgigt i min højre tommelfinger måtte jeg træffe et smerteligt valg, nemlig at sælge min 13” MacBook for i stedet at bruge en netbook fra HP. Det har gjort mig til Windows-bruger – men dog

med en alvorlig overvejelse om at skynde mig videre til Linux – højst sandsynligt **Mandriva**. Mac-bloggeren var sjov at lave, men ikke nogen grund til at dvæle ved det negative i hvor godt et styresystem Apple rent faktisk har når jeg ikke bruger det. Når Apple en dag laver en netbook vil jeg være blandt de første til at foretage et skift. Det er stensikkert.

En anden væsentlig forandring vil være, at jeg i fremtiden vil **smelte den politiske blog sammen med min private blog**. Oprindeligt var grunden til jeg skilte tingene ad, at jeg følte en nødvendighed i at skille det private fra det politiske. Imidlertid er det således, at vi – efter klimakonferencen, COP 15 her i København – har fået så mange indikationer, der peger i retning af et Big Brother-samfund, som jeg ikke længere kan undgå også at omtale i den private sfære.

Vores rettigheder bliver trådt under fode i terrorlovens hellige navn, og det griber om sig i et hidtil uset omfang – i hvert fald i nyere historisk perspektiv. **Jeg er stor tilhænger af konsekvens, men bestemt også at vi fastholder de rettigheder vore forfædre har kæmpet for.** Når vi ser fængslinger af over 1000 personer, og kun små 20 lander foran en dommer, så er der noget galt med de administrative skøn der foretages. Forsvarsadvokat Henrik Stagetorn har også taget afstand fra denne tendens.

Jeg kan derfor ikke adskille min politiske interesse fra hvem jeg er, og derfor vil jeg også indbygge indlæg om emnet på min personlige blog. Jeg står gerne ved at være medlem af **Socialdemokraterne**. Det er den politik mit hjerte banker for. Jeg har foretaget mange politiske rejser gennem livet, og har prøvet de fleste ”modeller.” Ganske som mit politiske forbillede, ingen ringere end Sir Winston S Churchill, så tager jeg konsekvensen af mine holdninger. Jeg foretog i år derfor også et skift fra lokalforeningen i Sorø til lokalforeningen i Kalundborg.

Min store politiske drøm er at vi får et folketingsvalg i det nye år, og meget gerne et systemskifte, der gør, at vores formand – Helle Thorning-Schmidt – kan blive landets første kvindelige statsminister. I et år som 2009 hvor USA fik sin første afro-amerikanske præsident (Obama) er det naturligt at se frem imod alternativer til den siddende regering, og vi bør ikke lade små forskelle være udslagsgivende i en tidsalder hvor den siddende regering fører den blokpolitik som den gør.

Men nu handler det om, at se fremefter, og i det perspektiv er der kun at se positivt på de muligheder der ligger foran os. Hvis vi skal vise os voksne og modne til forandring må vi også vise et brugbart alternativ, som folk bagefter kan se fornuften i, og stemmer for.

Der har været store fremskridt på **Tjen penge online**-temaet, som jeg p.t. behandler på to blogs (en på dansk og en anden på engelsk), og jeg har forfattet to e-bøger i løbet af det seneste år. **Finanskrisen har godt nok mindsket folks lyst til at investere i e-bøger på dette område, men nu er de skrevet, og de er klar til at lande på alles skriveborde den dag de er parate til at investere de små beløb disse koster.**

For mit eget vedkommende har særligt bannerreklamer ændret årets resultat. **Havde jeg satset på Google Adsense alene – som i de foregående år – så ville jeg være hårdt ramt af krisen.** Men i stedet så jeg et potentiale i bannere, og skrev derfor ”Sådan tjener DU penge på bannerreklamer” som kan købes for 7€ herfra: <http://www.seferim.com/banner/> Da jeg skrev Tjen Penge Online gav jeg alle en chance for at afgøre om bogen var noget for dem før de købte. Du kan selv læse de første to gratis prøvekapitler herfra: <http://www.blunck.dk/tjen-penge-online/>

Tilsammen har disse ændringer vendt en nedadgående retning til en opadgående, og dét perspektiv

synes jeg er værd at huske for de mange skeptikere som ikke ”helt ved om det online-halløj er noget for dem”...

Det er ikke enhver beskåret at have selvdisciplinen til at dyrke online mediet, og derfor er der heller ingen tvivl om, at folk da skal følge deres eget hjerte. Hvis nogle hellere vil pukle en masse timer for pebernødder, hvem skulle så tale dem bort fra det, når de kunne høste mere ad anden vej? Lad dog alle gøre som de selv har lyst til.

Et stort projekt for 2010 kommer til at handle om salg af feriehuse i udlandet. Det vil du kunne høre mere om når du læser min blog. Det er en spændende niche med mange muligheder – især også for dem som i disse krisetider sidder med feriehuse de gerne vil af med. Jeg vil gerne hjælpe i dén forbindelse, og håber at projektet får en varm velkomst når det kommer på markedet.

Andre projekter er blandt andet revision af mine andre e-bøger, og det materiale jeg tidligere har udgivet under andre former. Heriblandt et kursus om kommunikation, som jeg nu udvider til at udkomme som e-bog. Andre projekter har ligget og hvilet, men jeg har nu fået prioriteret mine ting på en sådan måde at jeg håndterer alt det vigtige, og skærer det mindre væsentlige fra. Netto bruger jeg således mindre tid, men kan potentielt øge resultaterne væsentligt. Præcis de råd jeg giver til andre, og nu er det blevet tid til at praktisere det selv.

Når vi om et par uger flytter til Ruds Vedby bliver vores første outsourcing vinduespudsning. Vi har allerede reklamen fra en lokal vinduespudser, og det kan absolut betale sig. Jeg hader at pudse vinduer, og derfor kan jeg lige så godt erkende, at den slags projekter altid går galt. Når vi bestemmer os for, at i morgen er fridag, og da ville jeg gerne pudse ruderne, så ender det med regnvejr. Det er slut nu. Hellere betale sig fra det, og vide, at det er ordnet. Så kan vi alle bruge tiden mere fornuftigt end at ærgre os over det ikke lykkedes denne gang. Jeg anbefaler det samme til alle andre. Sørg for at prioritere din tid. Det giver win-win situation for alle parter.

Her op til nytåret skal vi snart alle nyde Dronningens nytårstale. Dagene er ved at blive længere, og det er en positiv tid vi går i møde. Tillad mig efter denne længere opridsning af årets hovedtræk at takke alle rare kolleger for godt kammeratskab, alle vener for godt venskab og alle familiemedlemmer for deres tolerance – også når jeg engang imellem kommer ud i lange forklaringer...

Husk nu at passe godt på hinanden, og forsøg ikke de mange muligheder for positiv indflydelse i hinandens tilværelse. **Lad 2010 være året hvor også DU gør noget positivt for folk i DIN omgangskreds. Hver gang du gør noget godt for andre skaber du god karma for dig selv og dine egne.** Det er værd at huske! ☺

Godt Nytår

Henrik W Blunck